



School met de Bijbel  
christelijk basisonderwijs

## Nieuwsbrief Januari 2022

Datum	Activiteit
11 januari	Jeugdverpleegkundige op school
26 januari	De geplande studiedag geannuleerd, gewone schooldag
1 februari	Schoolarts op school aanwezig tijdens de ochtend
14 februari	Eerste rapport mee
15 februari	Rapportgesprekken 18.00-21.00 uur
16 februari	Rapportgesprekken 13.00-15.00 uur

### *Kerstviering en nieuwjaar*

We zien terug op weer een heel bijzondere Kerstviering. We hebben met de kinderen op school de geboorte van de Heer Jezus herdacht.

We hopen dat u, ondanks dat het weer een bijzonder jaar was, toch kunt terug kijken op een goed schooljaar. We kijken ernaar uit om de komende periode samen met uw kinderen te werken aan hun toekomst.

De directie en het team wensen u al het goede voor het jaar 2022.

### *Bijbelverhalen*

De kinderen horen Bijbelverhalen over Jezus leven. Jozef en Maria brengen Jezus in de tempel om God te bedanken voor Zijn geboorte. Daar treffen ze Simeon en Anna die bijzondere dingen over hun Kind vertellen. Als Herodes merkt dat de wijzen niet terug gekomen zijn om hem te vertellen waar het Koningskind geboren is, brengt hij heel erg veel verdriet in Bethlehem, doordat hij alle kleine jongetjes liet vermoorden. Jozef en Maria waren met Jezus naar Egypte gevlucht, waardoor zij veilig waren. Als Jezus twaalf jaar wordt, mag Hij met zijn ouders mee naar de tempel. Als iedereen na het grote feest weer naar huis is, blijft Jezus achter in de tempel en zijn ouders zijn hem kwijt. Als ze Hem vinden in de tempel

gaat Hij gehoorzaam mee naar huis. Dit zijn de verhalen die bekend zijn uit de kindertijd van Jezus.

Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabeth, groeit op en wordt profeet. Hij mag de mensen vertellen dat iemand zal komen, die belangrijker is dan hij. Hij roept de mensen op om te stoppen met verkeerde dingen en doopt hen. Ook Jezus wil zich door Johannes laten dopen. Daarna gaat Jezus een tijd de woestijn in, waar God Hem klaarmaakt voor het moeilijke werk dat Hij moet gaan doen. In de woestijn probeert de satan Jezus tot verkeerde dingen te verleiden, maar het lukte hem niet.

Dan gaat Jezus op zoek naar mensen die Hem gaan helpen bij Zijn werk. Deze helpers kunnen later het werk overnemen en de mensen vertellen van wat ze gezien en gehoord hebben van Jezus werk.

Daarna gaan de verhalen over het werk van Jezus, hoe hij naar Zacheus toegaat en met hem eet. Over een bruiloft waar Jezus ook was uitgenodigd en de wijn op was. Jezus deed daar het eerste wonder, door water in wijn te veranderen. Ook worden verhalen verteld dat Jezus zieke mensen weer gezond maakte. De leiders van het volk zijn er boos om. Nu gaat alle aandacht naar Jezus en niet naar hen.

Als Jezus moe geworden is, gaat Hij met Zijn discipelen in een bootje, het meer op, om uit te rusten. Als Hij slaapt, begint het hard te stormen en de discipelen zijn bang dat ze zullen vergaan. Ze maken Jezus wakker, Hij spreekt tot de storm en het wordt stil. De discipelen weten nu zeker: Jezus is geen gewone man!

## Voorschool

### Thema

Het thema waar we in januari mee hopen te gaan werken is: "Winter".



### Welkom

We vinden het erg leuk dat Cis van Honk bij ons op de voorschool komt spelen en leren.

We heten Cis van harte welkom en hopen dat hij een heel fijne tijd mag hebben met veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.

### Afscheid

We nemen deze maand afscheid van Tim Oomen, Nomi Kanselaar.

Zij zijn vier jaar geworden en gaan naar de basisschool.

We wensen hen daar een heel fijne tijd toe.

## Kwink



Met behulp van 'Kwink' oefenen we de sociaal-emotionele vaardigheden van uw kind en leert het belangrijke lessen voor het leven.

## Nieuwe leerling

*Welkom*



We mogen Djeese Heijs, Tim Oomen, Nomi Kanselaar van harte welkom heten bij ons op school.

Zij komen in de groep bij juf Miranda en juf Sandra.

We hopen dat zij een heel fijne tijd bij ons zullen hebben.

## Geboren Eleore



Op 9 december jl werd het gezin van juf Benja verblijd met de geboorte van een dochter en zusje Eleora Antonia.

Op haar geboortekaartje staat:

*Wij danken God voor dit nieuwe leven  
zo klein en toch zo compleet  
teken van hoop  
glimlach van de Schepper  
dit wonder dat God in ons leven deed*

Wij willen het gezin, ook vanaf deze plaats, van harte feliciteren met de geboorte van Eleora.

## Ouderbijdrage

Aan het eind van deze maand worden de ouderbijdrage per automatische incasso geïnd van dat deel van de ouders die heeft aangegeven, dat zij de bijdrage in januari wil laten innen.

De bijdrage blijkt niet toereikend te om alle activiteiten te blijven doen met de kinderen. Daarom zal voor volgend schooljaar een herberekening plaatsvinden. Daarna zal samen met de MR en GMR de bijdrage opnieuw worden vastgesteld..



## Logopediste

Onze logopediste, Naomi Mollema, gaat eind januari met zwangerschapsverlof. We wensen haar een mooie tijd toe, in deze laatste weken in afwachting van de geboorte van haar kindje en natuurlijk daarna.